

Zomer

Lieve familie en vrienden,

Daar zijn we weer na een drukke zomerperiode, die voorbij gevlogen is!

De kinderen zijn weer naar school, het normale programma is weer begonnen, en hoewel het nog steeds mooi weer is,

is de herfst toch al in aantocht.

In deze brief vindt u een verslag van alles wat er van de zomer heeft plaatsgevonden.



GEBEDSPUNTEN

- Dank voor het mooie werk dat de groepen verricht hebben!
- Bidt voor de groepen uit Nederland en Duitsland die nog gaan komen.
- Bidt voor alle programma's die weer begonnen zijn.
- Bidt voor Gabi, (de man die bestraald wordt) dat hij helemaal zal genezen.
- Bidt voor lange termijn vrijwilligers!



Passie en Zwijndrecht

In juni zijn er twee klassen van de Passie (school) uit Almelo geweest.

Elke klas had een sport en spel middag georganiseerd voor de kinderen van Pauleasca. Ook hebben ze meegeholpen aan bouwklussen in het dorp. Er is bijvoorbeeld een begin gemaakt met een nieuw huisje voor Maria.

Ook hebben ze bakstenen naar het eind van het dorp gebracht, zodat Viorel een nieuw huis kon bouwen.

De gemeente Forward Grace uit Zwijndrecht is in augustus geweest met een jeugdgroep.

Zij hebben het dak op het nieuwe huis van de familie Fieraru gezet.

Ook hebben zij leuke kinderprogramma's voor alle drie de dorpen georganiseerd!

Voor de meiden van Pauleasca hadden ze een speciale verwenavond georganiseerd om ze te laten zien dat ze een parel zijn in Gods ogen.

We hebben ook een uitstapje naar de bergen gemaakt. Het was een supertijd samen!

Gemeente

Afgelopen maand is een stel uit de gemeente officieel getrouwd op het gemeentehuis, nadat ze al meer dan 10 jaar samen woonden. We zijn blij dat ze deze keuze hebben gemaakt en we hebben samen een gezellige maaltijd gehad.



Kamp en Stuttgart

In augustus zijn we op kamp geweest met 19 tieners uit Pauleasca en twee vrouwen (+dochtertje) uit Nederland. Het kamp was in de bergen van Rucar, een mooie locatie en het was ook mooi weer.

We hadden elke dag een bijbelstudie, sport en spel, creatieve activiteiten, lekker eten, kampvuurtje. De tieners genieten altijd erg van een weekje weg van hun familie en omgeving, een weekje van verwennen in twee mooie huizen met normaal bed en douche! We bidden dat ze ook geestelijk en emotioneel wat geleerd hebben.

Eind augustus is er een groep uit Stuttgart geweest, die programma's in Pauleasca en Tanca heeft gedaan. Ook hebben ze in Pauleasca voor een familie een nieuw dak gemaakt en in Tufanu de raamkozijnen geverfd.



Extra

We hebben in Pauleasca voor twee families en een alleenstaande vrouw (Maria) een huis kunnen bouwen, met behulp van alle groepen die er geweest zijn! (hiernaast het nieuwe huisje van Maria)

De scholen zijn weer begonnen, dus ook het onderwijsproject. Er zijn 85 kinderen ingeschreven dit jaar! Het jaar is begonnen met een bezoek aan het circus en een picknick. Afgelopen zomer is er ook een speciaal programma geweest voor de nieuwe kleuters, ter voorbereiding op school. Ook zijn de kinderevangelisatie programma's weer begonnen in Tufanu en Pauleasca. We zien uit naar een gezegend jaar!



Fam. Florin en Marianne Oprescu-Dirksen

Comuna Micesti nr. 424A
Cod. 117465
Sat Micesti
Jud. Arges
Roemenië

0040- 248234444 (thuis)

0040- 744886975 (F.mobiel)

0040- 740549851 (M.mobiel)

marianne_dirksen@hotmail.com

www.somebodycares.nl

Facebook:

Marianne Dirksen / Somebody Cares Romania

Gift voor het werk:

Stichting Forward Grace
Zwijndrecht

Rekening nr: IBAN: NL78RABO0166878421
o.v.v Somebody Cares

Persoonlijke giften:

Stichting Forward Grace
Zwijndrecht

Rekening nr. IBAN: NL78RABO0166878421
o.v.v Roemenië "Micesti"

Persoonlijk

We hebben een drukke zomer gehad. Toen de schoolvakantie begon, zijn we direct naar Nederland gegaan. We hebben veel mensen kunnen ontmoeten en twee gemeentes kunnen bezoeken, o.a Forward Grace, de gemeente die ons nu helpt met de financiën. Het was fijn om meer mensen uit deze gemeente te kunnen ontmoeten, en tegelijk de groep te zien die daarna in Pauleasca is geweest. Ook mochten we wat vertellen over het werk van Somebody Cares in beide gemeentes.

Verder hebben we een goede tijd gehad met mijn familie in Nederland, heerlijk om iedereen weer te zien!

We willen alle sponsors hartelijk bedanken voor het feit dat u door gaat met sponsoren!

In de zomer zijn ook Jennifer en Timo weer een jaartje ouder geworden, dat hebben we mogen vieren met vrienden en familie.

Ook hadden we de mogelijkheid om een week aan zee door te brengen met z'n viertjes! We hebben genoten van deze tijd samen.

We gaan er weer tegen aan, in het nieuwe (school) jaar dat voor ons ligt!

Veel Zegen, Florin, Marianne, Jennifer en Timo

